

Scen 1 Stig Bergling och Inger på Café i Paris

Av

Jonathan Knappe

Boken - Aldrig mera fri
av Stig Bergling, Bengt-Åke Cras och Jörgen Thornberg

2011-09-16
H10jonkn@du.se

Jonathan.knappe@yahoo.com
Mobil - 0722766509

En man sitter vid ett bord på ett café. Han är klädd i en svart kostym och blå slips, detta är STIG BERGLING.

Dörren till cafét öppnas och in kommer en kvinna. Kvinnan, INGER har uppsatt hår och har på sig ett halsband, samt en röd klänning som framhäver hennes byst. I varsin hand håller hon shoppingpåsar.

Inger går fram till Stig och sätter sig ner. Stig tittar på henne, samt shoppingpåsarerna och suckar.

STIG

Har du shoppat ännu mera nu? Jag trodde vi hade diskuterat att vi skulle ligga lite lågt med det eftersom jag har väldigt ont om pengar för tillfället.

INGER

Jo jag vet...men jag kunde inte låta bli. Det finns så fina kläder här i Paris.

STIG

Jo jag förstår det, men vi har inte råd just nu...Jag beställde in en vanlig kaffe till dig.

INGER

Men jag ville ju ha en dubbel espresso och en Petit four, dem är ju så goda.

STIG

Jo men som jag sa nyss måste vi tänka på hur vi spenderar våra pengar.

Inger tittar på Stig med en sur min.

INGER

Men Gud vad tråkig du är. Du skall vara man, men har inga pengar. Då kan jag ju lika gärna gå tillbaka till min make igen om det blir så här i framtiden. Är det de du vill eller?

STIG

Nej självklart inte. Jag vill ju vara med dig. Men har ju slut på pengar. Så vi får skjuta upp reseplanerna ett tag.

INGER

Skojar du eller? Du har ju lovat mig kärlek och bil semester genom Europa. Var allt de bara en lögn?

STIG

Nej verkligen inte, något sånt skulle jag aldrig göra mot dig. Men pengarna är slut och det finns ingenting jag kan göra åt saken för tillfället.

INGER

Ingenting?

STIG

Nej tyvärr, jag är verkligen ledsen.

Stig tar sin kaffekopp och dricker.

INGER

Du ser bara problem istället för lösningar. Finns det ingen chans att du kan hitta något sätt att tjäna extra pengar på? Dryga ut resekassan så vi kan åka på våran kärlekssemester? Nå vad säger du? För våran skull?

Inger sträcker sig över bordet. Tar tag i Stigs hand och smeker den mjukt.

Stig som fortfarande dricker ur sin kaffekopp stannar hastigt upp att dricka när Inger rör vid hans hand. Han spänner upp ögonen innan han tittar på Inger och sätter ner kaffekoppen på bordet. De stirrar på varandra under tystnad.

INGER

Du kommer alltså inte på något? Ingen plan?

Stig harklar sig lite rullar med sina ögon och tvekar

Inger släpper taget om Stigs hand och börjar resa sig från stolen.

STIG

Nej gå inte, jag kanske vet ett sätt som löser pengar problemet.

Inger tittar på stig och sätter sig långsamt ner i stolen igen. Stig andas tungt och skakar lite.

STIG

Jag innehaver några hemliga dokument som kanske går att sälja.

Inger tittar upp mot Stig med en förvånad och chockad blick. Stig kliar sig ivrigt i sitt hår och kollar på sin klocka som han har på sin arm.

Det är fortfarande tyst innan Inger tittar sig omkring och spärrar upp sina ögon. Sen böjer hon sig långsamt framåt mot Stig och applåderar vilt.

INGER

(Exalterad)

Nämen Gud vad spännande! Vilken fantastisk idé. Då blir vi ju som riktiga spioner. Precis som James Bond.

Stig pustar ut.

STIG

(lättad)

Hehe ja precis.

INGER

Gud vad roligt. Då tycker jag att du skall försöka sälja dem så att vi kan fortsätta våra äventyrsresor. För det vill du väl?

STIG

Jo, resa och vara med dig. Jag skall se vad jag kan göra, har har dem hemma i Sverige.

INGER

Perfekt!

De skålar med sina kaffekoppar och skrattar.

STIG

Vad sägs om att vi går tillbaka till hotellbaren och beställer in två dry martini, shaken not stirred James Bond style och firar? och planerar vidare?

INGER

JAAA, Låter som en utmärkt idé.

De reser sig upp och lämnar cafét.